

# Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd

Beste lezer, bij deze sturen we u nieuws over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. We starten met een update over de situatie bij Stichting WereldWijd rondom het corona-virus. Daarna berichten we over ons nieuwe project, PR-materiaal, en enkele terugkeerverhalen en uitzonderlijke projecten. Wij wensen iedereen veel inspiratie en leesplezier toe! *Tekst: Matje Mattheij, Ed Peters, Pien Wishaupt. Foto's: Stichting WereldWijd*



## Update corona

In de vorige nieuwsbrief spraken we in de update over corona de vurige hoop uit om weer meer bedrijvigheid bij WereldWijd te mogen ervaren. Eindelijk was het afgelopen september zover: WereldWijd kon de deuren



weer openzetten. Onze vrijwilligers kwamen met veel werklust binnen en ook de lessen voor VakTaal startten weer op. Het was goed om iedereen weer persoonlijk te kunnen begroeten, al voelt het nog wat onhandig of je nou een hand

mag geven, een vuistgroet of dat je toch nog wat afstand houdt. Het is weer even wennen maar het voelt voor iedereen goed. Er is weer leven in de brouwerij. Een van de cursisten kwam zelfs met een bloemetje en een mooi bericht: "Ik ben blij dat ik weer bij jullie mag leren", dat zegt ons genoeg. Voor WereldTools mogen we weer in het echt intakegesprekken houden, dus terugkeerders worden opgehaald van station Maastricht en kunnen met eigen ogen zien hoe hun kist eruit ziet en wat er allemaal in kan. Het is ook goed om de plannen voor een nieuwe start in het land van

herkomst samen aan tafel te kunnen bespreken.

## Weer drie jaar aan de slag met WereldTools!

WereldWijd heeft het project WereldTools 2018-2021 op 30 juni jl. afgesloten. In die periode zijn we er in geslaagd om, ondanks alle corona-perikelen, 112 mensen te helpen bij hun terugkeer. We waren al ruim voor deze datum in gesprek met onze financier (DT&V) over continuering van het project, waarbij WereldWijd op het hart gedrukt werd om kosten te besparen op met name het transport en de inklaring van de WereldToolskisten. Met andere woorden: we waren te duur. Gelukkig zijn we er in geslaagd om met een projectvoorstel te komen waarbij we weer voor drie jaar aan de slag kunnen. Tot juni 2024 kunnen wij weer met behulp van ons project 120 mensen ondersteuning aanbieden bij hun terugkeer. Een groot verschil met de vorige projectperiode is wel dat we alleen WereldToolskisten per zeevracht kunnen versturen, het liefst in een bulk- / groepstransport.



Terugkeerders naar landen die niet over een zeehaven beschikken kunnen we helpen met extra (over-) bagage mee te geven in het vliegtuig. Per casus gaan we bekijken hoe wij het beste iemand kunnen helpen.

# Terugkeer naar Nigeria: eerst zien dan geloven



Sinds de start van het project WereldTools 2021-2024, begin augustus jl., valt het op dat de meeste aanmeldingen afkomstig zijn van terugkeerders naar Nigeria. Een trend die ook al zichtbaar was in het laatste jaar van de projectperiode WereldTools 2018-2021. De eerste vijf kisten in het nieuwe project, met bestemming Lagos, Nigeria, zullen deze week opgehaald worden. De kisten zijn gevuld met allerlei materialen voor resp. een naaiatelier, een garage, een autoschadebedrijf, een klusbedrijf en een winkel in elektro-materialen. Zodra de kisten opgehaald zijn

in Eckelrade duurt het nog circa 8 tot 10 weken voordat de terugkeerder de kist daadwerkelijk in zijn of haar bezit heeft.

Nigeria is een land waarbij het transport, inclusief de inklaring van de WereldToolskist, volledig verzorgd wordt door een zich reeds bewezen transportorganisatie. Zodra de kist door de douane is, wordt deze opgeslagen in hun loods in Lagos, waarna de terugkeerder een telefoontje krijgt dat de kist opgehaald kan worden. Er wordt de terugkeerders niets in rekening gebracht van dit alles.

Tijdens de intakegesprekken met de Nigeriaanse terugkeerders kreeg ik vaak het gevoel dat ze het niet al te zeer durfden te

vertrouwen. "Jij doet van alles voor mij, het kost mij niets en ik hoef alleen maar af te wachten", zo vatte na een intakegesprek een

deelnemer het samen. Dit is men in Nigeria, vermoed ik, niet gewend. Pas toen mensen de kist daadwerkelijk in handen kregen, bleek ons verhaal écht te kloppen. Hierbij enkele foto's van kisten die in ontvangst zijn genomen door terugkeerders. Voor geïnteresseerde kandidaten die erover denken om terug te keren naar Nigeria zou ik bijna zeggen: "This is an offer you can't refuse!"

Een van de Nigeriaanse terugkeerders die een kist had ontvangen appte ons onlangs: "Good evening ✨ I wanted to appreciate you for the tour box there was really nice this inside 🙌". Met dit soort berichten zijn we heel blij!



*Naast Nigeria kunnen we momenteel hetzelfde aanbod doen aan terugkeerders naar Gambia, Senegal, Ghana, Uganda, Congo DR en de Filippijnen. We hopen deze lijst de komende tijd nog verder uit te breiden.*

# Uitzonderlijke projecten

Bij de terugkeerverhalen en reïntegratieplannen hebben wij een speciale categorie: "uitzonderlijke projecten". In deze categorie zitten bedrijfjes die mensen in het land van herkomst opstarten en die buiten het reguliere aanbod van WereldWijd vallen. Regulier is voor ons o.a. timmer- en klusbedrijf, metaalwerkplaats, computer- of internetproject, kippenfarm, landbouwproject, visser, restaurantje of naaiatelier. Hiervoor hebben we vaak materialen op voorraad in ons magazijn.

Maar de wensen van een terugkeerder met plannen voor een bruidsjurkenverhuur, tattoo-shop, ijsalon, verloskundige praktijk, DJ, duikschool of paintballbedrijf zijn voor ons uitzonderlijk. Tijdens het intakegesprek gaan we verder in op de plannen. Onze insteek is altijd dat het plan dat iemand heeft bij terugkeer niet door WereldWijd bepaald wordt, maar door de terugkeerder zelf. Dat is een belangrijk gegeven; de terugkeerder weet wat hij/zij kan en wat werkt in zijn of haar land. Onze voorwaarde is dat het een realistisch en uitvoerbaar plan moet zijn, waarbij WereldWijd aangeeft wat wel en niet mogelijk is binnen de kaders van ons project.

## Visual Studio

Zo ook het plan van Bertin, die onlangs terugkeerde naar Rwanda. Zijn vraag was of we hem wilden steunen met de aanschaf van een laptop en camera om een "visual studio" te starten. Hij heeft voorafgaand aan het intakegesprek een brief geschreven waarin hij beschrijft wat hij graag wil. Hij heeft ervaring met het maken van foto- en videoreportages. Met zijn nieuw te starten bedrijf wil hij fitnessvideo's maken en deze online promoten. In de diverse AZC's waar hij in Nederland verbleef heeft hij fitnesslessen gegeven. Ook heeft hij ervaring met audiovisueel werk en deze combinatie maakt zijn plan realistisch. Met de reclame-inkomsten gaat hij geld verdienen, hij heeft alles goed uitgezocht. Naast fitnessvideo's gaat hij evenementen- en bruidsreportages maken. Een realistisch plan zoals hij zelf aangeeft: "...given the fact that there are at least 30 weddings in Rwanda every weekend. Thus, creating employment for myself and other young content creators who I will train to become better content creators". Dit is dus een plan in de categorie "uitzonderlijke projecten". Bertin is een man van de jonge generatie, die op deze deels online manier geld kan gaan verdienen. Op het moment dat ik hem zie voor het intakegesprek, begrijp ik de haalbaarheid van zijn plan al helemaal: hij is zelf het goede voorbeeld. Zijn plan was dus voor ons realistisch genoeg om voor hem een goede camera aan te schaffen. De gevraagde camera was te duur en viel buiten het budget. Er is samen gekeken naar een goed alternatief. De uiteindelijk gekochte camera, lens en stabilisator zijn in de handbagage meegenomen.



## Edelsmid



Bij de vele materialen die we van bedrijven en particulieren gedoneerd krijgen, zitten soms ook uitzonderlijke zaken. Afgelopen week ontvingen we enkele dozen met een complete uitrusting voor een edelsmid: allerlei fijn gereedschap en een machientje om ringen en sieraden mee te maken. We zijn nu op zoek naar een terugkeerder met ervaring op dit gebied of met de mogelijkheid om dit vak in het land van herkomst te leren. Deze waardevolle gereedschappen zijn gratis en de gulle gever hoopt dat ze een goede bestemming krijgen. We horen graag wie de ontvanger zou kunnen worden.

# Filipijnen: Landbouw en een strandhuis

Een tijd geleden ontmoette ik mevrouw Juliana Chavez, ze kwam met de trein naar station Maastricht voor een intakegesprek bij



WereldTools. Juliana bevestigt precies het stereotype beeld van een Filipijnse. Een kleine dame

met een grote glimlach. We ontmoeten elkaar op het station en het voelt alsof we elkaar al veel langer kennen.

Bij WereldWijd vertelt ze over thuis, dat is Cebu City, gelegen op een van de vele eilanden van de Filipijnen. Twee van haar zonen wonen in Nederland en een van haar zonen woont in het ouderlijk huis. Zij hebben een boerderij met dieren, dus voor Juliana is de keuze van het soort bedrijf al gemaakt. Ze keert terug naar deze boerderij en gaat zich daar bezig houden met het verbouwen van groentes en het houden van vee. Ze hebben varkens en wat kippen. Via het WereldTools project krijgt ze agrarische gereedschappen waarmee ze zichzelf kan redden en haar zoon kan ondersteunen.

Een maand later bezoekt Juliana WereldWijd opnieuw, ze komt helpen met het uitzoeken van haar materialen. Ook deze keer heeft Juliana mooie verhalen over haar thuis. Ze vertelt dat ze niet alleen terugkeert naar een boerderij maar dat er ook nog een strandhuis is. Ik kom erachter dat daar haar echte dromen liggen. Als ze fysiek niet meer in staat is om het zware werk op de boerderij te doen, wil ze hier een soort bed & breakfast starten. "When the beach house is ready for guests I would like to welcome you there!" zegt ze aan het eind van ons gesprek.

Inmiddels is Juliana terug in de Filipijnen en zijn haar spullen onderweg. Dat strandhuis heeft toch mijn interesse gewekt. Ik stuur haar een berichtje met de vraag hoe het met haar gaat. Als antwoord krijg ik prachtige foto's van een heldere blauwe zee en lucht. Ze schrijft: "hopefully someday you can come to our place". En dat hoop ik stiekem ook....



*Bij terugkeer naar de Filipijnen werken we samen met Phil4You, een organisatie in Wateringen. Via-via leerden we de eigenares kennen. Een Filipijnse die zich heeft gevestigd in Nederland. Phil4You stuurt goederen naar families in de Filipijnen. De Filipijnen is een van de landen waar transport én inkleding niet op kosten van de terugkeerder komt.*

## Informatie over WereldTools



Wij informeren iedereen graag over ons WereldToolsproject. De snelste manier is onze website <https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools>. Hier vind je filmpjes, nieuwsbrieven, het WereldTools Infomagazine enzovoorts. Het Infomagazine wordt veel gebruikt en gelezen, door zowel terugkeerders als ook door personen en organisaties waarmee we samenwerken. Wie graag een of meerdere gedrukte exemplaren van dit nieuwe WereldTools Infomagazine wil ontvangen, kan een mailtje met adresgegevens sturen naar [tools@stichtingwereldwijd.nl](mailto:tools@stichtingwereldwijd.nl).

Deze nieuwsbrief wordt aan iedereen die zich daarvoor aanmeldt digitaal verstuurd. Sta je nog niet op onze mailinglijst, stuur dan ook even een mailtje. Korte updates over wat er speelt bij WereldWijd zijn ook te volgen via: [www.facebook.com/stichtingwereldwijd](https://www.facebook.com/stichtingwereldwijd) of Instagram: [stichting\\_wereldwijd](https://www.instagram.com/stichting_wereldwijd)



Dit project is mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekeningnummer NL55RAB00113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122 [info@stichtingwereldwijd.nl](mailto:info@stichtingwereldwijd.nl) [www.stichtingwereldwijd.nl](http://www.stichtingwereldwijd.nl)

