

Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd

Veldreis naar Kenia en Oeganda -2

Beste lezer, dit is de tweede nieuwsbrief dit jaar over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. De komende nieuwsbrieven staan in het kader van de veldreis die WereldWijd en IOM naar Kenia en Oeganda hebben gemaakt. Het doel van de reis was om met eigen ogen te zien hoe het met de terugkeerders gaat, wat hun verhaal is, en of de WereldTools kist en de financiële ondersteuning van IOM zinvol is geweest. In deze nieuwsbrief delen we het tweede en derde van in totaal 15 verhalen.



Ronald van handel naar kennis

De Keniaanse Ronald is een man van tegen de 40, hij is ruim 15 jaar geleden naar Europa gegaan. Eerst zat hij in Griekenland en vervolgens kwam hij in Nederland terecht. Hij heeft in Nederland 9 jaar illegaal in Amsterdam en omstreken rondgezworven. Tijdens ons bezoek treffen we hem in Utawala, een wijk buiten Nairobi. Hij heeft op dit moment zijn intrek kunnen nemen bij zijn neef, omdat hij zelf nog niet genoeg inkomen kan verdienen voor de huur van een eigen appartement. De woning is een 'middenklasser': stenen huis, ijzeren hekwerk, woonkamer met bankstel, slaapkamer. De wijk waar hij woont is nieuw, met nieuwe huizenblokken, alleen de verharde wegen laten nog op zich wachten. Waarschijnlijk zullen de wegen aangepakt worden nu de verkiezingen er aan komen. Eerst woonde Ronald in de betere wijk South B, maar de zaken om een import en exportbedrijf te starten liepen niet goed. De spullen die we hem hadden gegeven waren kwalitatief wel goed, er zat veel kleding en sieraden, schoenen, 2 computers en printers in zijn kist. Maar de zaken staan erg onder druk door alle concurrerende materialen die uit China naar Afrika gebracht worden.

Toen Ronald terugkeerde naar Kenia had hij hoge verwachtingen, en zijn omgeving ook. Zijn plannen waren heel ambitieus, maar die moest hij al snel bijstellen. De ideeën en manier van werken die hij in Europa had opgepikt bleken niet goed te werken in Kenia. Bijvoorbeeld afspraken maken en je daar aan houden, dat is een van de dingen waar de Kenianen nog veel in kunnen verbeteren. Dat maakte het zakendoen moeilijk, en uiteindelijk is hij toch op een laag pitje met printing en advertising verder gegaan om af en toe wat geld te verdienen. Zijn re-integratie thuis in Kenia was voor hem een moeilijke weg en hij kon niet aan de hoge verwachtingen voldoen van zijn omgeving. Vrienden dachten dat hij als rijk man terugkwam, maar toen dat niet zo bleek te zijn werden die vriendschappen anders. Bovendien waren zijn vrienden allemaal getrouwd en hadden geen tijd meer. Daarnaast liepen de zaken slecht.

Maar Ronald is een positief ingestelde man. Hij kwam er achter dat er een goede trainer in hem schuilt, en is nu op vrijwillige basis via de kerk jongeren gaan trainen die een kleine business willen opstarten. Die vaardigheden had hij in Nederland opgedaan. Hij heeft hiermee zijn passie gevonden en inmiddels heeft hij al meer dan 60 jongeren getraind. Dit doet hij samen met 5 goede vrienden en samen hebben ze de organisatie CIN (Community Information Network) opgezet. www.cinkenya.org Om daar een bestaan mee op te bouwen zijn nog fondsen nodig om zijn trainingen betaald te krijgen en hij is aan het proberen om sponsors te vinden. Zijn uiteindelijke doel is

een trainingscentrum te starten voor jongeren en hen een werkwijze te leren waar goed management en anti-corruptie belangrijke onderdelen zijn. Hij wil door zijn Europa-ervaring de dingen anders doen. En de kist van WereldTools? Die heeft aan zijn verhaal op bescheiden wijze bijgedragen. Een groot deel van de inhoud van de kist heeft hij verkocht, eerst ten behoeve van zijn import en exportbedrijf en later

nog meer spullen om de huur te kunnen betalen, vooral de vele paren nieuwe schoenen en de sieraden hebben hem geholpen. Nu heeft hij de computer en de printer nog, daar verdient hij wat geld mee. Hij is wel heel blij dat hij bij WereldWijd terecht is gekomen en had achteraf graag een opleiding bij ons willen volgen, maar helaas was daar geen tijd voor. WereldWijd was voor hem een heel goede helpende organisatie. Hij heeft ook mensen aan ons doorverwezen.

Ik vraag hem of hij, als hij de tijd 15 jaar terug kon draaien, dingen anders had gedaan. Daarop zegt hij een duidelijk nee. Hij heeft het heel moeilijk gehad en vertelt van de tijd in Amsterdam dat hij elke dag bang was om opgepakt te worden. Nu is hij vrij. Hij wil wel zo snel mogelijk zelfstandig wonen, want inwonen bij zijn pas getrouwde neef is niet leuk. Zelf is hij nog niet aan een relatie toe, daarvoor moet hij eerst onafhankelijk zijn. Maar hij heeft een positieve houding en zal blijven doorzetten.



Anne Stella: Home Sweet Home



We gaan in Kenia op bezoek bij Anne. Zoals bij ieder bezoek beginnen we met de vraag of we haar verhaal mogen opschrijven, publiceren en foto's mogen maken. Haar antwoord is heel open en resoluut: 'Ja hoor, ik schaam me nergens voor!'

Stella is teruggekeerd naar Gachie, een dorp even buiten de hoofdstad Nairobi. Ze is sinds 9 maanden terug in Kenia, samen met haar twee dochtertjes van 6 en 1 jaar. Ze is niet samen met de vader van de kinderen, hij was uit Siërra Leone afkomstig en die afstand viel niet te overbruggen. Ze hoopt wel nog in de toekomst een partner te krijgen.

Anne is blij om bezoek uit Nederland te krijgen, ze is 9 jaar in Nederland geweest en heeft een beetje de Nederlandse taal opgepikt. Maar als alleenstaande moeder heeft ze het heel zwaar. In de tijd dat ze weg was, heeft ze al haar

vrienden verloren. In het begin kon ze haar aandacht niet op haar werk richten, omdat haar jongste kindje heel ziek was. Dat is gelukkig nu voorbij en kan ze werken aan haar plan om een naaiatelier te starten. Ook al heeft ze een universitaire achtergrond, naaien is wat ze echt graag wil, ook al denken velen daar anders over. Ze wil eigenlijk nog meer opleiding volgen, maar daar heeft ze geen geld voor.

Van WereldWijd heeft ze 4 naaimachines en accessoires gekregen en heel veel huisraad. Bij aankomst heeft ze gelukkig veel hulp van een nicht in de buurt gekregen. Haar familie woont een heel eind verderop in het platte land. Ze werkt ongeveer 5 tot 6 uur per dag en als er geen stroom is dan doet ze het huishouden en zorgt voor de kinderen; kortom ze zit niet stil. Ze heeft nog geen website; buiten Nairobi is er nog weinig internet. Ze maakt geen kleding, maar kussenslopen met Afrikaanse prints, die ze ook aan toeristen kan verkopen. Helaas is de klantenkring nog klein. Een kussensloop verkoopt ze voor 3 euro terwijl de huur voor haar kleine huis 180 euro per maand is.

Van haar verblijf in Nederland heeft ze geleerd dat je je aan afspraken moet houden, maar hier in Kenia is het belangrijker om beleefd te zijn dan om eerlijk te zijn. Als ze terugkijkt naar de afgelopen 10 jaar dan heeft ze veel geleerd en is zichzelf echt tegengekomen. Als het over zou kunnen doen, had ze dit niet zo gedaan, maar ze is blij dat ze weer thuis is en dat WereldWijd haar zo goed heeft geholpen met adviezen op afstand en zeker met alle materialen die ze gekregen heeft!

In de gang hangt een bordje van een bekende Nederlandse winkel met de tekst: HOME SWEET HOME.....



Meer informatie



Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje Mattheij. Per mail: info@stichtingwereldwijd.nl of 043-4083122. Onze website is via de QR-code (hier links afgebeeld) te bezoeken of via www.stichtingwereldwijd.nl



Tekst & foto's Matje Mattheij – Rowana Duijnker (IOM). Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122. info@stichtingwereldwijd.nl



AMIF, het Europees Fonds voor asiel,
migratie en integratie
Migratie in beweging

