

# Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd

Beste lezer, bij deze sturen we u nieuws over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. In deze nieuwsbrief wederom een terugkeerverhaal en daarnaast geven we meer informatie over onze voorlichtingsmogelijkheden. Geïnteresseerden voor een kennismakingsbezoek of deelname aan WereldTools heten we van harte welkom. U kunt een afspraak maken via 043-4083122 of via [info@stichtingwereldwijd.nl](mailto:info@stichtingwereldwijd.nl). Kent u meer mensen die deze nieuwsbrief zouden willen ontvangen, laat het ons weten of verwijst door naar onze website, daar kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden.

Tekst: Matje Mattheij. Foto's: Stichting WereldWijd



## Herdruk WereldTools magazine



In de projectperiode 2015-2018 hebben wij een WereldTools magazine uitgegeven, een magazine met verhalen over een aantal terugkeerders die we hebben bezocht. Dit magazine blijkt veel mensen te inspireren, zowel IOM-medewerkers, regievoerders en andere betrokkenen, als juist ook terugkeerders zelf. Alhoewel het magazine in het Nederlands is geschreven, spreken de foto's enorm aan. We hebben voor de projectperiode 2018-2021 een herdruk gemaakt van dit magazine, dus er is weer volop voorraad. Wil je een of meerdere WereldTools magazines toegestuurd krijgen, stuur dan een mailtje met de naam- en adresgegevens en het aantal gewenste exemplaren naar [info@stichtingwereldwijd.nl](mailto:info@stichtingwereldwijd.nl). Wil je digitaal vast een kijkje nemen, klik dan op de volgende link: [WereldTools Magazine 2019-2020](#).

## Voorlichting over WereldTools

Om meer informatie te krijgen over hoe het WereldTools-project werkt raden we mensen altijd aan om naar het zuiden van Nederland af te reizen en ons een bezoek te brengen. Sommige organisaties combineren een bezoek aan WereldWijd zelfs met een team-uitje. Wij ontvangen jullie graag als groep en kunnen in overleg een leerzaam programma samenstellen. Voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn om ons te bezoeken kunnen we voorlichting op locatie verzorgen. Een presentatie duurt gemiddeld genomen anderhalf uur.

Neem voor het maken van een afspraak per mail of telefoon contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30.



## Meer informatie



Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje Mattheij. Per mail: [info@stichtingwereldwijd.nl](mailto:info@stichtingwereldwijd.nl) of telefonisch: 043-4083122. Onze website is via de QR-code (hier links afgebeeld) te bezoeken. Maar het kan ook nog steeds door te surfen naar: [www.stichtingwereldwijd.nl](http://www.stichtingwereldwijd.nl) of op [www.facebook.com/stichtingwereldwijd](https://www.facebook.com/stichtingwereldwijd). Op YouTube staat een informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in diverse talen ondertiteld. Kijk hiervoor op [https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAlrmLyla7U-5ARRHg?disable\\_polymer=true](https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAlrmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true). Tevens is er een documentaire, kijk hiervoor op <https://youtu.be/NytKCcu897zA>

[5ARRHg?disable\\_polymer=true](#). Tevens is er een documentaire, kijk hiervoor op <https://youtu.be/NytKCcu897zA>

**WereldTools Magazine:** Neem een kijkje op: [deze link](#)

*Dit project is mogelijk gemaakt door de Subsidiereregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122*

[info@stichtingwereldwijd.nl](mailto:info@stichtingwereldwijd.nl) [www.stichtingwereldwijd.nl](http://www.stichtingwereldwijd.nl)



# “You take me to Africa”

“You're my mom”, zegt de Ghanese jongeman als we op het station van Maastricht staan te wachten op de trein naar Schiphol. Na een avontuurlijke reis van 3,5 jaar keert hij terug naar huis. Niet omdat hij dat graag wil, maar omdat hij geen verblijfsrecht heeft. Hij kan in de illegaliteit verdwijnen of terugkeren en kiest voor de laatste optie.

Ongeveer 6 weken voorafgaand aan zijn terugreis haalde ik Yaw op voor een intakegesprek bij WereldTools. Hij sleepte een grote oude roze koffer achter zich aan. Het intakegesprek liep in eerste instantie niet zo vlot. Yaw kwam gespannen over en wilde meteen in de auto naar WereldWijd al weten hoeveel geld ik hem zou gaan geven. “Africa is money”, zegt hij heel opgewonden. Als we eenmaal rustig zitten in ons pand in Eckelrade, vraag ik hem om te luisteren naar de uitleg van onze



ondersteuningsmogelijkheden en de hulp die we hem kunnen bieden. In de loop van mijn verhaal verdwijnt zijn spanning langzaam en zie ik een voorzichtige glimlach. Hij verandert van houding en ziet zijn kansen in zijn herkomstland groeien en we kunnen concreet praten over zijn toekomstplannen. Hij wil in de buurt van Accra een stukje land kopen en er een bedrijfje beginnen en wat kippen houden. Voordat hij zijn reis naar Europa begon, had hij met een vriend een handeltje in motors, maar daar gaat hij niet naar terug. Hij vertelt zijn vluchtverhaal ongevraagd, hij zit er nog steeds vol van en houdt meerdere keren zijn hoofd vast als hij vertelt. Ik laat hem vertellen. Als enige man in een gezin met een moeder en vier zussen, ging hij op zoek naar betere inkomsten om de familie te onderhouden. Hij voelt de druk en de verantwoordelijkheid daarvoor. Met financiële steun van een oom vertrekt hij uit Ghana en reist noordwaarts. Per bus en boot doorkruist hij een tiental landen en komt aan in Libië voor de beruchte overtocht per boot. Daar komt hij in de gevangenis en zijn familie moet weer geld betalen.

Tot drie keer toe poogde hij op een bootje te komen naar Italië voordat het hem eindelijk lukte en hij heeft 19 mensen zien verdrinken. Wat een reis! Vanuit Italië trok hij met de trein door naar Frankrijk, maar daar worden volgens hem Engelstalige Afrikanen niet goed behandeld. Dus gaat hij door naar Nederland en komt in Rotterdam terecht. Sinds een paar maanden verblijft hij als ongedocumenteerde in Rotterdam en omstreken. Hij zit in de nachtopvang en ontmoet een IOM-medewerker die hem doorverwijst naar WereldWijd.

Aan het eind van het intakegesprek wil ik hem terugbrengen naar het station en vraag wat de bedoeling is van zijn roze koffer. Hij kijkt me aan en vraagt: “Do you have a place to sleep for me?”. Die vraag had ik niet zien aankomen, want soms nemen WereldTools-deelnemers alvast een koffer met kleding mee naar Eckelrade, om mee te verzenden in de kist, maar deze koffer was zijn hele hebben en houden. Ik bel stichting VLOT Zuid-Limburg die hem gelukkig een opvangplek kan bieden voor enkele weken, tot aan zijn terugkeer. Daardoor kan hij vaker naar WereldWijd komen, weliswaar niet voor een opleiding, want daarvoor is de tijd te kort, maar wel om wat mee te draaien en zich voor te bereiden op zijn terugkeer. We leggen materialen klaar en regelen via de broeders van Maastricht het transport. Hij vraagt me of ik met hem mee wil naar Schiphol, want hij voelt zich onzeker over hoe het allemaal werkt. Dat doe ik bij hoge uitzondering, dus ik begeleid hem gepakt en gezakt naar het vliegveld. Na de overdracht bij de IOM-balie nemen we afscheid bij het douanepoortje en beloven contact te houden. En zo ben ik weer terug bij het begin van dit verhaal. Ik ga terug naar Eckelrade om het transport van zijn kist te regelen.

