

Nieuwsbrief WereldTools Stichting WereldWijd

Beste lezer, bij deze sturen we u nieuws over het project WereldTools van Stichting WereldWijd. In deze nieuwsbrief wederom twee verhalen over terugkeerders. Daarnaast geven we meer informatie over onze voorlichtingsmogelijkheden. Belangstellenden voor een kennismakingsbezoek of deelname aan WereldTools heten we van harte welkom. U kunt een afspraak maken via 043-4083122 of via info@stichtingwereldwijd.nl. Kent u meer mensen die deze nieuwsbrief zouden willen ontvangen, laat het ons weten of verwijst door naar onze website, daar kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden. *Tekst: Matje Mattheij en Ed Peters. Foto's: Stichting WereldWijd*



Issouf: Uit het oog, niet uit het hart.



Ruim drie jaar geleden hebben we Issouf ondersteund bij zijn terugkeer naar Burkina Faso. Na jarenlang in de illegaliteit in Nederland rondgezworven te hebben, besloot hij terug te keren naar zijn land. Om die reden kwam hij bij WereldWijd terecht waar hij van vrijwilligers les kreeg in taal (alfabetisering, want Issouf kon niet lezen of schrijven) en las- en metaaltechniek. Hij verbleef gedurende die tijd bij Paul en Marion Brand, 'ons' gastgezin in Eckelrade. In de zomervakantie offerden vrijwilligers hun vrije tijd op om hem te helpen, zowel bij WereldWijd als elders, o.a. in een laswerkplaats van een bevriend docent en bij een taaldocente thuis. Hij haalde twee lasdiploma's. Al met al duurde het ongeveer 6 maanden voor hij klaar was voor vertrek. De kist met materialen voor het starten van een laswerkplaats werd achter hem aan gestuurd.

Een tijd na vertrek stuurde hij nog een foto via WhatsApp van zijn kisten die aangekomen waren, maar daarna hoorden we niks meer van hem. Dit gebeurt wel vaker op deze manier en dan hopen we: geen nieuws, goed nieuws!

En inderdaad, deze veronderstelling klopte, dat bleek twee weken geleden. Ik kreeg een Whatsappje met een foto van een mooi Afrikaans kindje met een telefoon in haar hand. Dit kindje bleek het dochttertje van Issouf te zijn! Omdat hij nog steeds niet zo goed kan schrijven, sprak hij diverse berichtjes in en daarin bedankte hij de mensen die hem lesgegeven hebben en ook zijn gastgezin. Ook stuurde hij foto's van zijn werkstukken, hij is er heel trots op, ik ontving wel 10 foto's! Het is toch mooi om te weten dat het spreekwoord "uit het oog, uit het hart" in dit geval echt niet geldt. Integendeel, Issouf zal ons waarschijnlijk nooit vergeten. Dat zijn mooie dingen voor de mens.....



Informatie over WereldTools

Wij informeren u graag over ons WereldTools project. Dat kan op verschillende manieren:

- Maak een afspraak en kom op onze mooie locatie een kijkje nemen. Dat kan individueel, maar ook in groepsverband. Je krijgt dan alle informatie en een uitgebreide rondleiding, zodat je alles met eigen ogen kunt zien.
- Neem een kijkje op onze website: <https://www.stichtingwereldwijd.nl/wereld-tools>
- Nodig ons uit om een voorlichtingsbijeenkomst te verzorgen, wij komen dan op locatie een presentatie verzorgen en nemen informatiemateriaal mee.
- Bestel ons mooie WereldTools magazine met aansprekende verhalen van mensen die



we ondersteund hebben. Wil je het magazine toegestuurd krijgen, stuur dan een mailtje met de naam- en adresgegevens en het aantal gewenste exemplaren naar info@stichtingwereldwijd.nl. Wil je alvast digitaal een kijkje nemen, klik dan op de volgende link: [WereldTools Magazine 2019-2020](#).



- Schrijf je in voor de WereldTools Nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@stichtingwereldwijd.nl

Er als de kippen bij zijn...



Zoals zoveel Afrikanen heeft Ousmane de oversteek van zijn land Senegal naar het beloofde continent Europa gemaakt. De illusie dat in Europa iedereen rijk en welvarend is, blijft voor veel jonge Afrikanen een enorme aantrekkingskracht hebben. En dat valt dus vaak vies tegen. Ousmane belandde na vele omzwervingen in Middelburg, in een kamertje in het AZC. En daar zit je dan, na enkele jaren speuren in meerdere Europese landen, met de vraag waar al die gouden bergen nu toch zijn. Je mist je land, je familie, eigenlijk alles. Maar met lege handen teruggaan naar je familie en dan als enorme loser gezien worden, dat is niet makkelijk. Ousmane besprak zijn grote zorgen met een COA-medewerker in het AZC. Deze medewerker, toevallig zelf ook afkomstig uit een Afrikaans land, begreep exact waar Ousmane mee worstelde. Hij vertelde Ousmane van het bestaan van een zekere Stichting WereldWijd die hem hierbij zou kunnen helpen. Omdat zijn terugkeer naar Senegal inmiddels al ver in de voorbereidingsfase zat, moesten spijkers met koppen geslagen worden. Er werd gebeld en twee dagen later reisde Ousmane af naar Eckelrade. Hij had al een plan: hij wilde na terugkeer in Senegal een kippenboerderijtje starten, een project waar WereldWijd veel ervaring mee heeft. In Oeganda, Tanzania, Kenia, Angola, Gambia, Nigeria, en zo kan ik nog wel even doorgaan, hebben terugkeerders met behulp van WereldWijd een dergelijk bedrijfje opgestart. Want waar je ook komt in Afrika, kip staat zeker op het menu.

Ousmane wilde in de kist een nieuwe generator en een broedmachine. Verder werd de kist gevuld met spullen voor zijn bedrijf (veel materialen voor metaal- en houtbewerking om de boerderij te bouwen), maar ook met materialen waar hij zijn familie mee kon steunen: naaimachines, computers, landbouwgereedschappen. En natuurlijk gingen er voetbalshirts mee in de kist om uit te delen aan de jeugd in zijn buurt. Het geldbedrag dat hij via het project meekreeg en dat hij in Senegal kon uitgeven, zou hij gebruiken voor de aankoop van een stuk grond, en natuurlijk voor de aanschaf van kippen en kuikens. Het was een standaardproject voor WereldWijd, maar dat maakt voor ons het plezier er niet minder om, zeker niet wanneer dit blijkt te slagen.

Twee weken na het eerste gesprek met Ousmane vertrok hij naar Senegal. Vijf dagen later ging zijn kist op reis. (Tijdens een veldreis van WereldWijd en IOM vorig jaar zijn we in contact gekomen met een transportbedrijf dat de kisten transporteert naar Dakar.) Ousmane wist dat het circa zes weken zou duren voordat hij de beschikking kon krijgen over de kist. Intussen zat hij niet stil. Hij nam contact op met IOM in Dakar, regelde een plek waar hij zijn bedrijfje kon starten en kocht alvast de eerste kippen. Exact zes weken na zijn vertrek kreeg ik via WhatsApp een foto toegestuurd: Ousmane had de kist ontvangen en was er heel blij mee. Hij ging er mee aan de slag zo beloofde hij mij. Anderhalve maand later ontving ik foto's en filmpjes van een bedrijf waarmee de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet blij zou zijn geweest: Ousmane's kippenboerderij. Honderden kippen en kuikentjes krioelden door elkaar in een typisch rommelig Afrikaans bedrijfje. Ook zijn familie was erg blij met alle gekregen materialen en zijn neefje pronkte trots met een voetbalshirt. Het doet ons telkens weer veel plezier om zulke foto's van terugkeerders te ontvangen. Hoewel het voor zijn kippen niet zal gelden, hoop ik dat Ousmane's bedrijfje een lang leven beschoren zal zijn. Een dergelijk project is, zoals gezegd, al vele malen succesvol uitgevoerd en zal, zo hopen wij, ook in de toekomst menige Afrikaanse terugkeerder inspireren om de tocht naar Eckelrade te ondernemen, als eerste stap op weg naar een betere toekomst.

Meer informatie



Meer informatie over WereldTools? Neem contact met ons op. Vraag naar Ed Peters of Matje Mattheij. Per mail: info@stichtingwereldwijd.nl of telefonisch: 043-4083122. Onze website is via de QR-code (hier links afgebeeld) te bezoeken. Maar het kan ook nog steeds door te surfen naar: www.stichtingwereldwijd.nl of op www.facebook.com/stichtingwereldwijd. Op YouTube staat een

informatiefilmpje over WereldTools, Nederlands gesproken en in diverse talen ondertiteld. Kijk https://www.youtube.com/channel/UCSeT-iAlmLyla7U-5ARRHg?disable_polymer=true. Tevens is er een documentaire, kijk hiervoor op <https://youtu.be/NytKCu897zA>



hiervoor op

Dit project is mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Donaties aan Stichting WereldWijd zijn altijd welkom op rekening nummer NL55RABO0113203594, we hebben de ANBI-status. Wij zijn steeds op zoek naar goede gereedschappen en machines of pc's t.b.v. de terugkeerders. Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan een opleidingstraject of ondersteuning bij terugkeer kan vrijblijvend contact met Stichting WereldWijd opgenomen worden via: 043-4083122

info@stichtingwereldwijd.nl www.stichtingwereldwijd.nl